

Leuven of geleuven



Leuven, rector De Somerplein

Tussen Brussel en Leuven heeft het nooit echt geboterd. Altijd was er tweestrijd welke stad de belangrijkste van België was. Uiteindelijk mocht Brussel de hoofdstad worden. "Maar wij hebben de oudste katholieke universiteit van de wereld!" roepen ze in Leuven. Om er met het glas in de hand meteen aan toe te voegen: "En de langste toog!"

Tekst en foto's: Kees Bregman.



“Kijk

“Kijk, dit is nu Leuven in één oogopslag,” zegt stadsgids Jakob Snellings. Hij wijst naar een klein beeldje op het plein voor de grote Pieterskerk. Of is het een fonteintje? We zien een student met een boek in zijn hand, terwijl hij met de andere een glas pils in zijn trechtervormige hoofd giet. Jakob lacht als hij onze vragende blik ziet. “Leuven is studeren, Leuven is drinken. En bovenal: Leuven is plezier. Dat zit allemaal in dit beeldje.”



B IERLUCHT

Een universiteitsstad zonder cafés is ondenkbaar. Zeker in België, en helemaal voor de stad die zijn bijnaam ‘bierstad van België’ trots in het vaandel voert. Leuven is een bruisende stad, en daarmee bedoel ik niet alleen het bier. Overall hoor je hier vrolijke mensen. Hoewel de stad in Vlaanderen ligt, valt het opvallend grote aantal Franstaligen op. Veel Walen beschouwen Leuven als de beste omgeving voor een studie, tot afschuw van Brussel dat amper 20 kilometer verderop ligt. De meeste studenten wonen redelijk goedkoop op kamers in de binnenstad. En dat resulteert in een ambiance waar Brussel ook al niet aan kan tippen. De al genoemde ‘langste toog’ slaat op de aaneengeschaalde rij kroegjes, terrassen en eethuisjes over de volle lengte van de Oude Markt. De trap staat op drukke dagen continu open. Dat je in

de stad bijna altijd wel de lucht van bier ruikt is echter niet de schuld van die cafés. Daar is de grote brouwerij van Stella Artois voor verantwoordelijk, die aan de rand van de stad ligt. Wie een kleinere brouwerij verkiest moet de binnenstad in. Ook daarin biedt Leuven een ruime keus. Onze tip: een pintje bij het Domus Brauhaus – midden in het autovrije centrum. Daar vlakbij ligt de Muntstraat, met een overdaad aan gezellige restaurantjes. De langs de terrassen paraderende muzikanten maken de sfeer compleet. Maar Leuven is niet alleen ruimoerige leut. Stille plekjes zijn er ook. Zoals in het sfeervolle Sint Donatuspark, met zijn majestueuze oude bomen. Of in een van de twee begijnhofjes (waarvan de grootste echt wel ‘hof’ mag heten). En anders wel in het fraaie M-Museum dat in 2009 door prinses Mathilde en onze eigen Maxima werd geopend.

F IETSKNOOPPUNTEN

Leuven is lekker compact en dus heel goed lopend te ontdekken. Maar zoals in elke studentenstad is ook de fiets daar uitstekend voor geschikt. Met een fiets kan je ook een wat groter rondje om de stad maken. Die omgeving is verrassend mooi, en prima te doen in het land van de eerste fietsknooppunten. Amper de binnenstad uit komen we al langs het grote complex van de Norbertijnenabdij Van Park. Het terrein is liefst 42 hectare groot. Het klooster werd gesticht in 1129, maar door de jaren heen zijn de nodige gebouwen toegevoegd, in diverse klassieke bouwstijlen. Van Park is de mooiste bewaarde abdij van de lage landen. Er wordt overigens stevig gerestaureerd, en dat zal nog wel even duren. Bouwactiviteiten of niet, de Norbertijner broeders schuifelen rustig tussen de shovels door. We fietsen verder door het



Sint Antoniuskapel met het graf van pater Damiaan



Leuven, Groot Begijnhof



De stilte van het Sint Donatuspark

Heverleebos en het Meerdaalwoud, waarbij we ons verbazen over de grote hoeveelheid natuurgebied zo dicht bij de bruisende stad Leuven. We passeren een divers landschap van akkers, bossen en leuke dorpjes. 'Zoet Water' is wat zonderlinge aanduiding zo ver van de kust, maar dat blijkt het grootste recreatiegebied van de Leuvenaren te zijn. Ooit was het een zompig moerasgebied waar je beter weg moest blijven, maar dat is voorbij. Op een zomerse zondag zit heel Leuven hier.

TWEE KEER VERWOEST

Al dat plezier mag dan aanstekelijk werken, Leuven heeft ook heel wat rampspoed gekend. In de vorige eeuw lag de stad twee keer in de vuurlinie van een oorlog. De trotse universiteitsbibliotheek met zijn 87 meter hoge toren werd in beide wereldoorlogen verwoest. Na de eerste keer in 1914 werd de bibliotheek zeven jaar later in dezelfde stijl herbouwd, vooral met financiële steun uit Amerika. Nadat de troosteloze beelden van al die verbrande boeken in Amerika de bioscoopjournaals haalden, bracht een inzamelingsactie daar dus. Het land schonk de bibliotheek ook een beiaard van 48 klokken – destijds het aantal staten van Amerika. Maar amper twintig jaar later lag het gebouw voor de tweede keer onder vuur. Zelfde resultaat. Vrijwel de gehele boekencollectie en een miljoen kostbare geschriften gingen in vlammen op. Hoewel het Duitse leger aantoonbaar schuldig was aan het bombardement, werd bijna het gehele herstel weer met Amerikaans geld bekostigd, inclusief de meer dan 7 ton wegende grootste klok van de beiaard. "Liberty Bell" werd in de klok gegraveerd. Nu maar hopen dat die wens voldoende is om Leuven voor een derde verwoesting te behoeden.

PATER DAMIAAN

Een ander karakteristiek gebouw in Leuven is het stadhuis. Het is een van de mooiste gotische stadhuisen in de wereld. Het oudste gedeelte staat al sinds 1433 aan de Grote Markt en daarna is het gebouw in de loop der eeuwen regelmatig uitgebreid. De laatste restauratie van de witte buitenzijde was in 2018, en nu staat het stadhuis weer fris gepoetst mooi te wezen. Ook mooi, maar vooral aangrijpend is de Sint-Antoniuskapel. Hoewel de kerk al zeven eeuwen oud is, is het pas kort een bedevaartplaats geworden door het graf van Jozef de Veuster, beter bekend als Pater Damiaan. In Nederland niet zo bekend, maar voor de Belgen volksheld nummer één. Zijn hele leven bekommerde hij zich om melaatsen, tot hij zelf aan die ziekte bezweek. De Belgen eerden hun pater door hem in 2005 te kiezen als 'grootste Belg aller tijden'. Nog vóór wielerkoning Eddy Merckx, en dat wil in dit land heel wat zeggen. Grootste Belg is in ieder geval een betere titel dan 'koeien-schieters', waar alle Leuvenaren al jaren mee worden bespot. Dat gaat terug tot de Franse tijd. Bewakers van de stad meenden 's nachts rondsluipende soldaten te zien en schoten er vol op los. Toen de dag aanbrak bleken ze op koeien te hebben geschoten...

Biertje?!



De Stella Artois brouwerij aan de rand van de stad

EEN ECHT BIERTJE

Onze stadsgids heeft nog veel meer anekdotes, maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte. We lopen door de Naamsestraat en het gigantische universiteitscomplex terug naar de binnenstad. De katholieke universiteit van Leuven is de grootste KU in de wereld, met campussen in diverse Vlaamse steden. 'Leuven en geleuven' is zo'n beetje de standaard spreuk van de stad. Maar ook voor niet-katholieken is er tegenwoordig plaats. Verspreid over de diverse locaties lopen er circa 60.000 studenten rond, begeleid door meer dan 20.000 leerkrachten en ander personeel. Als je bedenkt dat Leuven zelf amper 100.000 inwoners telt, heb je dus grote kans dat als je iemand aanspreekt, het in de meeste gevallen een student zal zijn. Dat geldt zeker voor het personeel van de 'langste toog', dat dankbaar een centje bijverdient als ober of barkeeper. Wat wordt het: een speciaalbiertje of toch maar een Stella? Gids Jakob zegt met een serieuze blik: "We zullen nooit afgeven op Stella Artois, omdat het als onderdeel van AB Inbev tot het grootste brouwersconcern van de wereld hoort. Zijn we best wel trots op." Hij kijkt even schuw om zich heen alsof hij spionnen van de brouwerij vermoedt. "Maar voor mij liever een écht Leuvens biertje." Brede grijns. ●

CAMPERINFO



Nieuwe camperplaats bij Leuven

Op het moment van schrijven wordt er nog volop gewerkt aan de nieuwe camperplaats van Leuven in Kessel-Lo, even ten westen van het centrum. Vanaf de camperplaats is het 20 minuten lopen naar het station (Martelaerenplein) of 10 minuten fietsen. Er gaat ook een bus, lijn 2 stopt voor de deur. Kessel-Lo is een recreatierrein met een camping, maar de camperplaats ligt apart, buiten het domein. Er worden 8 plaatsen aangelegd van 4,5x8 meter met elektriciteit, schoon waterkranen en waterstortplaats. Het terrein wordt met draadgaas beveiligd. Ons werd een prijs opgegeven van €15 per nacht, met een maximum van 3 nachten. Kessel-Lo is te bereiken via de Eénmeilaan. De opening is gepland in april/mei 2019. **GPS:** N 50.89577° E 4.71699°

Camperplaats Bertem

Een andere mogelijkheid is de parking op het Gemeenteplein van Bertem, een dorp op circa 8 kilometer ten oosten van Leuven. Er zijn twee speciale camperplaatsen van 4x8 meter, maar soms staan er meer campers. We zagen geen voorzieningen, maar horeca, speelplaats en OV liggen nabij. Maximaal 48 uur. Hele jaar geopend. Gunstig gelegen t.o.v. Leuven, direct na de afslag van de E40 snelweg.

Adres: Gemeenteplein, 3060 Bertem.

GPS: N 50.86349° E 4.62930°

Zie voor meer info over camperen in of rond Leuven:

www.toerismevlaanderen.nl

TOERISTISCH

Ontdek de (highlights van de) stad met een stadsgids.

Kijk op www.leuvenleisure.com,

Tiensestraat 5, 3000 Leuven.

Onze fietstocht startte bij het treinstation (Martelaerenplein).

De knooppunten zijn dan verder:

73 > 75 > 76 > 78 > 79 > 1 > 76 >

75 > 74 en vanaf daar via het Groot

Begijnhof terug naar het centrum.

Afstand circa 30 km.

M.m.v. Toerisme Vlaanderen & Brussel en Visitleuven.be